

17 augustus: de dagreis.

Na flinke inspanning van de reiscommissie was het dan weer zover. We gaan op stap met onze KBO leden; dit keer richting Lunteren. Tijdens de busreis gingen de rollen snoep per rij van voren naar achter, iedereen kon er iets lekkers uithalen. De stemming was geweldig. De touringcarchauffeur René was perfect, evenals Bert die de Zonnebloem auto reed met Tilly en Wim Janssen

De voorzitter heette iedereen welkom, vertelde globaal wat we deze dag gingen doen en wenste eenieder een fijne dag toe. In Lunteren aangekomen gingen we naar Gerard en Bettine van den Brink van "De Valk Roofvogels" in het buurtschap De Valk.

Hier werden we ontvangen met koffie en thee en een stroopwafel. Na de koffie werden er wat dekens uitgedeeld, omdat het wat frisjes was. In dit kleine buurtschap gaven Gerard en Bettine, geassisteerd door zoontje Jan, een geweldige vliegdemostratie



met prachtige uilen, valken, buizerds en gieren. Een ransuil gaf de aftrap gevolgd door een Amerikaanse torenvalk. Verder

zagen we de oehoe en de sneeuwuil, een kuif caracara en de zeearend. Ook een maraboe, een ooievaar dan ook de vale gier. De vogels gaven een mooie demonstratie in de vrije

buitenlucht zonder lijntjes. De vogels vlogen gewoon over de groep heen.

We kregen uitgelegd welke roofvogel de lage of de hoge vluchttechniek hanteert om te jagen. Er werd genoten en veel gefotografeerd. Weer in de bus door de nauwe straten van buurtschap De Valk ging het richting Garderen, waar we in de Rozentuin onze lunch nuttigden: soep, broodje kroket en koffie/thee. Daarna kreeg iedereen de tijd tot 16.00 uur om de beelden van de zandsculpturen te gaan bewonderen. Wat een kunstwerken: geweldig. Er waren er wel zo'n 200 stuks. Over de geschiedenis van de Hertog van Alva, tot aan Willem Drees en alles wat er tussen ligt. Het koningshuis en hun paleizen, een prachtige beelden wandelroute met afbeeldingen met het thema: Spreekwoorden en gezegden. En een aantal beelden over de oorlog en bevrijding; tot in de kleinste details uitgevoerd. Een prachtig park om een middag naar toe te gaan. Gewoon DOEN!





Lekker in beweging. Na al die indrukken was het goed vertoeven op een van de terrassen om te genieten van een lekker ijsje of een drankje. Dan nog wat souvenirs kopen en weer naar de bus. We reden richting Malden en gingen voor ons diner naar het Wok Restaurant. Daar werd

goed gegeten: ze hadden voor ieders wat wils. Met het toetje hebben we ons goed laten verwennen. Voldaan liepen we terug naar de bus en gingen richting de Ooij.



Aan het eind sloot de Voorzitter af met een dankwoord aan het adres van de reiscommissie die deze mooie reis had georganiseerd. Vervolgens bedankte ze de chauffeur René, die ons de hele dag zonder problemen op de diverse bestemmingen had gebracht. Ze overhandigde hem namens alle

reizigers een envelop met inhoud. Misschien zien we elkaar volgend jaar weer, bij de volgende reis. Als allerlaatste wenste ze iedereen een behouden thuiskomst. Rond 20.00 uur ging iedereen huiswaarts. Het experiment met de “Zonnebloemauto” was zeer geslaagd.

Een Medereiziger

