

Anny Verriet, Kerkdijk 40, 6577JL, Erlecom.

Telefoon: 06-57352622.

E-mail: [kboooij70@gmail.com](mailto:kboooij70@gmail.com)

IBAN Rabobank: NL51RABO0105191272

Volg ons ook op:



“KBO Ooij”

Belangen Organisatie



## Maandfolder van mei 2024

van de Katholieke Belangen Organisatie voor senioren 50 + Ooij.

Zoals iedere maand beginnen we weer met een paar **mooie weerspreuken**:

*Scheert de zwaluw over water en wegen, dan komt of blijft er wind en regen en:  
Is mei nat; een droge juni volgt zijn pad.*

De meimaand is in aantocht. De maand met zijn vele vrije dagen: de meivakantie, Hemelvaart, Pinksteren. Ook **het mooie weer** komt er hopelijk weer aan. We kunnen er dan weer op uit: wandelend of op de fiets.

Het **Paasetentje op tweede Paasdag** was een heel groot succes en werd door de leden ook zeer gewaardeerd. U leest er hier een verslag van. We gaan proberen om in de toekomst vaker zo'n etentje te organiseren.

En wat helemaal geweldig was: voor onze KBO heeft het afgelopen jaar de meeste volle **strippenkaarten** opgeleverd bij de Thornsche Molen. We krijgen nu een mooi bedrag van hen op onze rekening gestort. Kunnen we weer wat extra dingen organiseren voor onze leden. Dankjewel allemaal voor de ingeleverde kaarten.

Op woensdag 27 maart hadden we onze **Paasviering** in de Sprong. Er waren 67 leden aanwezig. Ook van deze bijeenkomst leest u een verslag.

Op **23 mei hebben we weer bloemschikken**. We maken dan een prachtig ZOMER stuk. De aanmeldstrook zit achterin de folder.

Omdat onze themamiddag met de documentaire “**We wisten niet wat oorlog was**” zo'n groot succes was, gaan we er nog een middag voor regelen en wel **op zaterdag 15 juni**. Hebt u de eerste middag om een of andere reden gemist of kent u iemand die erg geïnteresseerd is? Kom dan deze middag de documentaire bekijken. Je hoeft geen lid van de KBO te zijn om te komen.

Ook is er belangrijk nieuws over **onze dagreis op 15 augustus**. Lees dat alvast goed door.

En natuurlijk heeft **onze vaste reporter Teun** weer een mooie column geschreven.

De volgende uitgave van het blad ONS komt bij ons binnen op woensdag 29 mei. Wilt u iets schrijven of hebt u iets te melden, mail het dan vóór woensdag 22 mei naar Jan Janssen. Emailadres: [jan1.nieuwhuis@planet.nl](mailto:jan1.nieuwhuis@planet.nl)

## Activiteiten in de maanden mei en juni 2024

2 mei	Donderdag	Fietsen	10.00 uur	Sprongplein
16 mei	Donderdag	Ontspanningsbingo	14.00 uur	Zaal Groenlanden
23 mei	Donderdag	Bloemschikken	14.00 uur	Zaal Groenlanden
30 mei	Donderdag	Fietsen	10.00 uur	Sprongplein
06 juni	Donderdag	Ontspanningsbingo	14.00 uur	Zaal Groenlanden
15 juni	Zaterdag	We wisten niet wat oorlog was	14.00 uur	Zaal Groenlanden
20 juni	Donderdag	Themadag bewegen	14.00 uur	Zaal Groenlanden

### Film: “We wisten niet wat oorlog was”



Op zaterdag 15 juni van 14:00 tot 16:00 uur wordt in de Sprong in Ooij de film “**We wisten niet wat oorlog was**” voor de tweede maal vertoond.

Heb je zin om te komen, meld je dan even aan via de E-mail op [kboooij70@gmail.com](mailto:kboooij70@gmail.com) of telefonisch op 06 45683965.

Het initiatief om de documentaire nóg eens te vertonen is deze keer ook weer genomen door de KBO. U hoeft geen lid van de KBO te zijn om te komen: Iedereen is van harte welkom !

Dit keer willen we ons extra richten op de jongeren, omdat we denken dat deze film ook voor hen de moeite waard is om te zien. We hopen op een grote opkomst.

Cea van Dillen en Kitty Gerritsen, die betrokken zijn bij de realisatie van deze documentaire, zullen óók deze middag aanwezig zijn om uitleg te geven.

## Paasviering

Op woensdag 27 maart, de woensdag vóór Pasen, hadden we onze Paasviering. 67 Leden waren naar de Sprong gekomen om deze dienst samen te vieren.

Voorganger tijdens de dienst was pastoor Rudo Franken. Hij werd bijgestaan door David Brouwers. We hadden gekozen voor samenzang: Cor van Wageningen begeleidde ons met zijn harmonium.

Na de dienst was er voor elk aanwezig lid een kop koffie / thee met een lekkere plak Paasbrood, en 1 muntje voor een consumptie.

Pastoor Rudo Franken en David moesten al weer snel vertrekken. Ze moesten naar Den Bosch, naar een dienst waarin het water gewijd zou worden. Maar vóór ze vertrokken werden ze door de vicevoorzitter nog heel hartelijk bedankt voor hun medewerking tijdens de Paasdienst. En datzelfde gold natuurlijk ook voor Cor van Wageningen.

Hierna werd, zoals gewoonlijk, een loterij gehouden. Er stonden weer supermooie prijzen klaar voor de winnaars.

Als afsluiting hadden we een echte Paasquiz op papier. Je kon er voor kiezen om zelf de oplossing te zoeken; je kon het ook met 2 of 3 personen doen. Daar werd je vrij in gelaten. Alle vragen hadden iets met Pasen te maken. Sommige vragen waren best pittig; bij andere vragen werd je wel eens op een verkeerd spoor gezet. Maar al met al werden je hersens in werking gezet om de vraag goed te beantwoorden.

Nadat de oplossingen op de vragen waren doorgenomen, was ook deze middag weer ten einde en kon iedereen huiswaarts keren. A.V.

## Pasen betekenis

Wat is de betekenis Pasen nu precies? Pasen is een van oorsprong christelijk feest wat volgt op goede vrijdag. Met Pasen viert men dat Jezus Christus is opgestaan uit de dood. Dit gebeurde op de derde dag na zijn kruisiging. Van oorsprong is het dus een religieus feest, maar er zijn in de loop der tijd ontzettend veel elementen aan toegevoegd die het paasfeest een prachtig seculier feest hebben gemaakt. Denk hierbij aan de paashaas, paaseieren, alle poppetjes van kleine kuikentjes en nog veel meer. Het is een leuk feest geworden dat eigenlijk vooral op kinderen gericht is. (Het is maar een weetje)



## Gezellig uit eten met de KBO

Voor 2<sup>e</sup> Paasdag hadden we een nieuwe activiteit bedacht en gingen wij met onze leden “*Gezellig uit eten met de KBO*” bij de Thornsche Molen. Voor degenen die geen eigen vervoer hadden werd dat geregeld, zodat iedereen op tijd aan tafel kon.



Om half vier waren dan ook alle 58 deelnemers aanwezig.

Gastheer Pierre Vink heette ons van harte welkom in zijn restaurant, waarna onze voorzitter Erna een woord van welkom sprak en een toost

uitbracht op het leven.

We konden kiezen uit verschillende voor- en hoofdgerechten met frites, gebakken aardappelen en groenten. En als afsluiting een toetje. Intussen genoten we van een biertje of glas wijn. De stemming zat er goed in en iedereen genoot van de maaltijd. Na het heerlijke toetje met ijs en chocoladebavarois met vruchten was het rond half zes alweer tijd om de ruimte vrij te maken voor de andere gasten.

Wij danken Pierre Vink en ook het bedienend personeel van restaurant De Thornsche Molen voor deze geweldige middag. Het was een mooie invulling van deze dag, temeer omdat het weer (alweer) niet al te best was. Jammer voor degenen die vanwege ziekte of andere redenen verstek moesten laten gaan. Het idee om samen uit te gaan eten viel blijkbaar in goede aarde



Gezellig dineren met de KBO Ooij

Foto: © Bert Roodbeen.

want velen zeiden: “*Dit moeten we vaker doen*”!!

## Fietstocht naar Frasselt

Het was toch nog spannend of de fietstocht vandaag wél door zou gaan. Er kwamen ook wat afmeldingen want het regende rond 10.00 uur. Dit was poging twee want vorige week 4 april kon het echt niet doorgaan met de vele regenbuien. Maar zie daar, na wat overleg in de regen werd besloten: "we gaan het duun, tis over un uur dreug." We vertrokken met 13 personen en gingen door de Nassaustraat richting Kerkdijk, langs de Thornsche molen en via Mehr naar de Lindenhof, waar de koffie - en voor de meesten gebak - zeer welkom was. Nu iedereen weer opgewarmd was gingen we weer op het zadel en dit keer richting Nütterden. In de buurt van Schotheide was het tijd om te pauzeren en ons meegenomen voedsel te verorberen. Helaas duurde de pauze niet zo lang want stil zitten betekent afkoelen en ook de wind liet zich wat meer voelen. Dus snel weer



op de fiets naar Frasselt, wat voor een aantal personen zeer verrassend was hoe mooi het daar is. Er zaten hier of daar wel wat hellingen maar de oudste deelnemer reed zonder elektrische ondersteuning rustig mee. En als hij nog steeds boven komt weet de organisatie dat de helling niet te stijl was.

Arnold had een mooie verrassing bedacht namelijk het "Heilig-Kreuz-Stock" in Frasselt.

Daar staat een *Memorienstein* met op kijkhoogte een gaatje ter grootte van een hostie. En als je daar doorheen kijkt zie je de Wallfahrtskirche in Kranenburg. Als je een keer in de buurt bent moet je daar maar eens kijken en lezen wat de reden is van deze gedenksteen en wat de hostie en een boom met elkaar te maken hebben. Vandaar reden we richting Wyler en Beek, onder het tunneltje door langs de mooie manege en sportvelden richting Persingen. Daar via het bomenlaantje Kouwedijk en Leuthsestraat (er moest iemand even zwaaien naar zijn geliefde bij Ooijs Moois -



oude liefde roest niet) naar de Sint Hubertusweg en door naar de Vink waar, al was het iets vroeger dan normaal, stevig nagepraat werd met een lekker “bierreke“ of koffie. Denk dat iedereen met een tevreden gevoel naar huis ging en kan terug kijken op de eerste fietstocht van de KBO in 2024, die niet alleen heel gezellig, koud en vochtig maar ook heel mooi was. Totaal was het 43 kilometer. <sup>Wout</sup>



## Resultaten aanmeldingen contributie-inning middels incasso.

Tijdens de jaarvergadering en in de folder van april gaven wij uitleg over de automatische incasso van de contributie per januari 2025. Wij vroegen u om toestemming en om daarvoor een ondertekend machtigingsformulier in te leveren. Inmiddels (maandag 22 april) leverde **meer dan 60 procent** van onze leden het formulier al in. Dat is een prachtige score in zo'n korte tijd. Toch willen we het voor de overige leden bij deze nog even onder de aandacht brengen, zodat de penningmeester en onze administrateur deze **arbeidsintensieve klus** zo spoedig mogelijk kunnen afwerken. Daarom hierbij de vraag, om het formulier op korte termijn in te vullen en te ondertekenen. U kunt het inleveren bij: Wim Janssen Loeffenstraat 13 - of Ans Koks, Karperstraat 12 Ooij.



**Namens het bestuur van de KBO hartelijk dank voor uw medewerking**

## Dagreis op 15 augustus 2024.

Wij hebben in onze bestuursvergaderingen al vaker gesproken over de dagreis en de kosten die daaraan, anno 2024, verbonden zijn.

Vorig jaar hebben wij in onze folder een bericht geplaatst over die gestegen kosten van ons “dagje uit” en daarna hebben wij een enquête gehouden met de vraag: “**wat zijn de wensen van onze reizigers**”. Daaruit bleek dat er (ook) animo is voor een reis die om 12.30 uur begint en om 20.30 uur eindigt. Een middag/avondreis dus. Voordeel daarvan is dat we kosten besparen voor de ochtendkoffie met gebak en de lunch.

Wij willen de eigen bijdrage graag rond de **50 - 55 euro houden**. Dat lijkt ons een acceptabel bedrag en daar kunnen wij toch een mooi “dagje uit” voor organiseren.



**Wij hebben inmiddels de plannen uitgewerkt en het dagje uit is op 15 augustus 2024, aanvang 12.30 uur en vertrek vanaf het Reinier van Ooiplein.**

### **VOORDEEL met VIP kaart van de Vriendenloterij of Museumjaarkaart**

Dan is er bij die enquête ook een voorstel van sommige leden gekomen om, ingeval wij een museum willen bezoeken, gebruik te gaan maken van de VIP-kaart van de Vriendenloterij of van de Museumjaarkaart.

Bij de VIP-kaart van de vriendenloterij is de toegang voor de houder van die kaart gratis en hij/zij mag zelfs (gratis) een introducee meenemen. Ook een houder van een Museumjaarkaart heeft in die gevallen gratis entree.

Als wij een museum bezoeken waar dit van kracht is, dan heeft die persoon dus een voordeel en hoeft niet het volle bedrag aan de KBO te betalen voor deelname aan de dagreis.

U begrijpt dat dit een extra administratieve handeling voor de organisatoren is, maar wij hebben het er graag voor over om onze leden zo voordelig mogelijk op reis te laten gaan.

In de volgende folder zit de aanmeldstrook waarop u ook kunt invullen of u in aanmerking wilt komen voor een gereduceerd deelnamebedrag vanwege het bezit van de VIP-kaart van de Vriendenloterij (en wie er mét u gebruik van wil maken) of het bezit van een Museumjaarkaart.

Hebt u vragen: Bel naar Anny Verriet op telefoonnummer 06-57352622.

## Geld

Heel veel, zo niet alles in de wereld draait om geld. Geld is een onderwerp waar je altijd en overal over kan discussiëren. Op de eerste plaats moeten we ons gelukkig prijzen, dat we wonen in een van de rijkste landen ter wereld. Omdat de overheid daardoor goed bij kas zit, kunnen ze vooral de ouderen in het land financieel aardig ter wille zijn. Denk hierbij aan de pensioenen, de A.O.W. en verschillende uitkeringen op sociaal niveau. In hoeverre is het verder een gangbare zaak, waar wij onze poen aan uitgeven. Denk als eerste aan het noodzakelijke levensonderhoud. Uiteraard is er best veel verschil in wat we te besteden hebben. De mensen onder ons met een wat kleiner budget, zullen wat vaker de reclame van een reeks van supermarkten aflopen voor soms flinke kortingen. Daar staat tegenover dat luitjes met wat meer poen hun geld anders spenderen. Ze kopen wat duurdere kleding, rijden in een wat prijziger auto, gaan wat vaker uit eten en sommige van hen zullen zich wat minder makkelijk bewegen tussen het klootjesvolk.



Voorts ben ik in mijn lange leven een reeks van mensen tegengekomen, die allemaal anders om gaan met hun geld. Wat dacht je van min of meer dure hobby's. Ook op sportgebied grote verschillen in kosten. De ene gaat een balletje trappen bij de plaatselijke voetbalclub de andere beweegt zich met zijn rijke vader op de golfbaan. Denk ook aan de ontspanning een gezelligheid waar weinig kosten aan verbonden zijn. Zelf ben ik een enorme fan van de derde helft. Na afloop van iets met een prettig ploegje de lopende zaken, met een biertje efkes doornemen.

Moet ook nog wel eens denken aan de bardiensten die we vroeger draaiden. Je had dan de meute aan de bar rap in de peiling. Er waren twee categorieën; de weggevers en de aannemers. De laatste groep zijn gasten die we allemaal kennen. Zij houden angstvallig de hand op de knip. Het zijn ook op ander gebied "geboren kniepers".

Nog even een paar zeer veel gebruikte zegwijzen over geld. Hij gooit het geld niet over de balk. Zij hebben de schaapjes op het droge. Hij of zij zit goed in de slappe was. Geld maakt niet gelukkig en geld moet rollen. Tenslotte een kleine anekdote. Het was in de tijd dat de kinderen de eerste communie deden. Ooms en tantes kwamen langs waarbij de communicant stevast een paar losse guldens of een rijksdaalder kreeg.



Mijn zoon, 6 jaar oud, zei toen al: **"Ik heb eigenlijk liever briefjes geld"**. Teun



## Seniorenbios

**SONGS OF EARTH – Dinsdag 14 mei om 14:45 uur. Documentaire, natuurfilm.**

Ijsblauwe gletsjers, klaterende watervallen en knisperend groene loofbomen vormen het adembenemende decor van de natuurfilm Songs of Earth. Regisseur Margreth Olin keert terug naar haar geboorteplaats, de betoverende vallei Oldedalen in Noorwegen, voor een liefdevolle ode aan zowel deze majestueuze omgeving als aan haar ouders, die na al die jaren nog steeds een diepgewortelde liefde voor elkaar koesteren. Al zijn hele leven wandelt haar ondertussen 84-jarige vader Jørgen, door deze naar verluidt mooiste vallei van Noorwegen. Als kind nam hij zijn dochter al mee op zijn wandelingen, waar ze samen alles bespraken. Ook nu fungeert hij als de wijze gids van zijn dochter en neemt hij haar een heel jaar lang mee op zijn tochten door het magnifieke landschap. Hij deelt verhalen die geworteld zijn in generaties. Hier groeiden zijn voorouders op, ze werden verliefd en stichtten gezinnen, te midden van natuurlijke verschuivingen en overstromingen die deel uitmaken van het leven in deze grillige natuur. Margreth Olin weet niet alleen het spectaculaire panorama vast te leggen, maar ook de stilte en sereniteit die heersen te midden van de ruige bergen, het wildleven en de tijdloze verhalen die de vallei omhelzen. Het bekendste natuurfilmteam van Noorwegen filmde de fenomenale IMAX-waardige beelden en Rebekka Karijord componeerde op basis van de geluiden van de natuur, de aarde en schuivende gletsjers een prachtige orkestrale score, uitgevoerd door het London Contemporary Orchestra. Songs of Earth is een grootse natuurfilm, gebouwd op een persoonlijke geschiedenis. “Our first love was nature. Let’s not forget...”



**Ezra – Dinsdag 11 juni om 14:45 uur Komedie**



Max vertelt op het podium als stand-up comedian verhalen over zijn leven in New Jersey, en dan vooral verhalen over de warboel die zijn leven momenteel is. Want Max is gescheiden en woont als vijftiger weer bij zijn vader in huis. En dan is er zijn zoon Ezra, die gediagnosticeerd is met autisme. Ezra's impulsieve gedrag brengt hem regelmatig in de problemen en vormt soms zelfs een gevaar voor zichzelf.

Wanneer een dokter erop staat dat Ezra naar een speciale school wordt gestuurd en medicijnen moet gaan nemen, neigt zijn moeder Jenna die de voogdij deelt met Max, hiermee in te stemmen. Omdat Max hier niets van wil weten, neemt hij Ezra mee op een onaangekondigde roadtrip door Amerika, met de 'geleende' auto van zijn vader.

Bestemming: Los Angeles, want Max mag optreden in de talkshow van Jimmy Kimmel.

Op vertoon van uw KBO-lidmaatschapskaart geldt een gereduceerd tarief. Er kunnen tussentijds prijswijzigingen plaatsvinden, zie hiervoor de website. Het is noodzakelijk tevoren te reserveren (gratis); telefonisch via het nummer 024 - 622 13 46 of via internet [www.cinetwins.nl](http://www.cinetwins.nl)). Het adres van Cine Twins is Kerkplein 2b, 6581 AC Malden. In de buurt is volop parkeergelegenheid en de bus (lijn 83) stopt vlakbij.

## Puzzelpagina.

			???																	
4			2		1		6													
		5					1	2												
	5				7	7		2	5											
	5		4		3			6												
		8	11							3									5	
		9				6				9										
	11	2			8															
10		3			3															
	10				8		1													
	1		1				8													
		8					4													

1. stad in Schotland																				
2. Hoe heet 1/20 deel van een gulden																				
3. deze Edith was tot 2017 minister v. volksgezondheid																				
4. Deze stad ligt in Friesland en aan het IJsselmeer																				
5. Wie zong het lied RAMONA																				
6. Wat is de hoofdsatad van Bonaire																				
7. Wat voor een slang is een boa																				
8. Een ander woord voor schuiftrompet																				
9. Hoe heet de bekende berg bij Kaapstad																				
10. Welke rang had Eisenhouwer tijdens WO 2																				
11. Hoe heet een open galerij door zuilen gedragen.																				

Oplossing puzzel van april: **STRAATFEEST**

1: Vespers 2: tachtig 3: Wortel 4: Schapen 5: kwartier 6: Watson  
7: Stoffel 8: Freddy 9: Spielberg 10: Kaapstad 11: Spotten

## Aanmelding bloemschikken voor een prachtig zomerstuk



**Donderdag 23 mei 2024 om 14.00 uur in de Sprong**

**Deze strook inleveren vóór zondag 12 mei 2024 bij Ko Tissen, Loeffenstraat 24.**

**U dient een tangetje of schaar mee te nemen.  
Het deelnamebedrag is 20,00 euro en u kunt in de zaal betalen.**

✂-----

**Uw aanmelding voor het bloemschikken op donderdag 23 mei 2024**

**Naam:** .....

**Adres :** .....

**Aantal personen:** .....

**Het deelnamebedrag wordt in de Sprong voldaan.**